

NAVELKNAGERTJE

Reacties van lezers

Het is vrijdag, een gewone werkdag. Zo'n druilerige dag voor de herfstvakantie. Zondag in het vliegtuig wil ik het Navelknagertje ontspannen lezen. Eerst een koppie thee. Daar, op de bank, ligt het Navelknagertje. Het boek knaagt niet, het roept. Nou oké, één verhaaltje dan. Mijn eigen navelknagertje begint te pruttelen. Je zou toch? Je moet toch? Nou nog eentje dan...

Maar wat ik echt het meest irritante vind..... straks is ie uit. En wat moet ik dan met m'n leven?

S.W. te E.



Ik geniet van Navelknagertje,
BIGTIME in Egypte!!
Wat een leuk boek, Ben.
Shokran!

Ilse Rietdijk

Heb net wat verhalen van het Navelknagertje zitten lezen. Tranen in mijn ogen van het lachen om het verhaal dat Marrie voor een auto uit fietste om de weg te wijzen, wat hilarisch. Maar ook tranen van ontroering als ik de verhalen van 'moeder' lees. Kan bijna niet stoppen met lezen... Wat een prachtig boekje! Dank je wel voor dit bijzondere en betekenisvolle sinterklaascadeau 📖.

Medewerker Zorgerf Buiten-Land

Je boek word hier in de kapsalon veel gelezen! Zo leuk, leuke reacties, beter gelezen dan de roddelblaadjes 😂👍

Goed vermaak dus in wachttijd, de mondhoeken krullen geregeld omhoog 😊.

L. v D. te H.

Ik kreeg het boek Navelknagertje van mijn zus. Ik geniet van ieder verhaal 😊👍

M. V.

Op een mooie zaterdagavond heb ik op Jamaica jouw boek gelezen. Ontroerend en ook heel geestig: bijvoorbeeld Bob Marley die een BMW rijdt, omdat 'die letters staan voor Bob Marley and the Wailers'. 😄

Wim van Vliet

Wat een leuk boek heeft je pa geschreven: ik lees er elke dag een paar hoofdstukken uit, dus heb het inmiddels bijna uit. Knap gedaan.

R.Z. te S.

Ik ga nu naar bed met op het nachtkastje... je raadt het al. Nog even een stukje lezen. Ben halverwege. Erg leuk.

N. vd G. te H.



Voor mij óók elke dag een dosis Ben, zéker uit een boek met zo'n lieve boodschap op de voorpagina!

Trudy Koper o/g Jansen

Zijn vrouw, zijn lezers en zijn zoon spraken op de boekpresentatie met een lach en een traan over de verhalen van Ben en zijn bevlogenheid. Wat was dit gaaf om mee te maken. Niet alleen als lezer en fan van zijn blogs, ook als professioneel filmmaker was dit een cadeautje om te mogen doen en (mee)beleven!

Corine Feenstra, eigenaar CoPro Multimedia

We hebben nog nooit meegemaakt dat een boek in consignatie zo hard gaat. (In consignatie betekent: boekhandel verkoopt boek tegen afgesproken marge, auteur blijft eigenaar van het boek.)

Medewerker Bruna Hoevelaken

Mijn plan was elke dag een blog. Lukt niet. Boek is niet meer dicht geweest. Mooi, echt en prachthumor. Soms emotioneert het zelfs. Ik ervaar je blogs als goed, zeer goed tot uitmuntend. Een verhaal als Bucketlist bijvoorbeeld: zo mooi, eenvoudig en voor mij waar.

Ik stop na elke blog even om het op te slaan.
T. R. te M.



Een fijn boek om te lezen. Ik lees nu ook voor het slapen gaan een paar verhaaltjes. Regelmatig moet ik lachen om wat je schrijft. Zoals bij de verkoopster aan de deur die zegt als ze wegloopt dat ze je nieuwe buurvrouw is 😂...
Y. vd L. te P.

Alles wat goed is verkoopt zichzelf. Dat geldt ook voor jouw boek.
Jac van Hoeijen

Ik moest eerst nog een pil van 700 bladzijden wegwerken, maar gisteravond ben ik aan je navelbijtertjes begonnen. Heerlijk ontspannen leesvoer, er zitten absoluut juweeltjes tussen. Super!
H. vd B. te H.

Ik heb je boek Navelknagertje met plezier gelezen, een aantal verhalen kende ik nog niet.

Verrassend voor mij was dat je Haruki Murakami, die ik bewonder, memoreerde terwijl ik net 'Norwegian Wood' had herlezen. Ook mijn held Jean Pierre Rawie kwam langs.

A. vd P. te H.

Heerlijk boek. Echt een aanrader.

Rina van Brummelen, België

Ik heb genoten van je boek. Je advies om er elke keer eentje voor het slapen te lezen, heb ik niet opgevolgd. Hoewel ik natuurlijk je blogs de afgelopen jaren gelezen heb, viel de kwaliteit me erg mee. Wellicht lees je een boek aandachtiger dan een mail. A.L. Snijders navolgen lijkt me een hele opgave, maar je bent onderweg.

H. v D. te H.

'Ach, ga je nog een Navelknagertje doen?' vraagt Anouck elke avond als ik je boek pak 😊. Ik geniet ervan!

S. D. te H.

Ik heb genoten van de boekpresentatie en met mezelf afgesproken twee verhalen per dag zorgvuldig te lezen. Weekend vrij, anders gaat het te snel... dankjewel,

W. A. te R.



Mijn man heeft jouw boek ontdekt... en geniet.

Tja, oud-leraar Nederlands die nog altijd twee uurtjes Nederlands geeft aan Amjad die van ver komt. Onderwijzen en taal zitten in zijn bloed.

P. P. te H.

Al lange tijd op mijn to-do-lijst, maar het kwam er maar niet van. Ik heb je boek met veel plezier gelezen. Prachtige en herkenbare verhalen voor mij, temeer daar ik je moeder ook vrij goed kende. Ik lees weinig boeken in korte tijd uit, daar kan soms wel een jaar overheen gaan. Jouw boek hoort niet tot die categorie. Samengevat: knap gedaan Ben, proficiat.

Willem Meijer



Keerzijde van een zoete herinnering

Het meisje heeft een wit kostje op de arm, draagt dure kleren, afgemaakt met kant, bruine Over-Sies-schoenen, lere gebuktke joggies in matrozepek verveert kooijten met radlijjes.

De blokkpuzzel stamt uit de jaren '30. Hij komt boven water als mijn moeder naar het verzorgingshuis verhuist. Ineens komt het verleden in twee gedaanten op mij af.

Tallose malen heb ik als peutte de puzzel gelegd. De herinnering is zoet. Ineens zie ik dat achter de puzzelplaat ter versterking een krant geprikt zit. De krant dateert uit 1935. In Saarland is een referendum gehouden. Het volk mag aangeven of ze bij Frankrijk willen horen of – niet als voor de Eerste Wereldoorlog – weer bij Duitsland. 90 procent kiest voor Duitsland, en daarmee voor het nationaalsocialisme. Hitler krijgt dit oude Duitse gebied zonder kamommen en scaldaten in de schoot geworpen. Het voedsel zijn droom voor het grote Dierde Rijk.

Propaganda-minister Gobbels houdt na het referendum een rede op de trappen van het Rijkspaleis. De krant doet er verslag van.

... ons volk geloofden dat het nationaalsocialisme een schipbreuk zou lijden. Alles wat tegen het nationaal-socialisme is sam de Saar - joden, marxisten, separatisten, communisten en ... In Europa kunnen we nu de stem van den vrede

Groeten uit Valencia. Leest lekker weg, zo onder het genot van een zonnetje en een pilsie.

Marnix Tanis