

Honderdste sterfdag 'Dik Trom'



Bekende 'Hoofddorper' Dik Trom heeft zijn eigen beeld op zijn eigen plein gekregen. (Foto: Jan Aukes)

MARCEL HARLAAR

HOOFDDORP - Gisteren, 5 januari 2016 was het de 100ste sterfdag van Dirk David Buurman, de man die als jongen volgens de overlevering model stond voor Dik Trom. Een naam die in Hoofddorp geen introductie meer behoeft en een naam die nog steeds tot de verbeelding spreekt.

De naam Dik Trom is onlosmakelijk met Hoofddorp verbonden, en er is onder meer een school, een fietspad en een sporthal naar de sympathieke goedgezakte vernoemd. De verhalen van de romanheld Dik Trom spelen zich duidelijk af in Hoofddorp. Wij kennen de plekken, de markt, het raadhuis, de Hoofdvaart, de brug, de Iepen- hof, de Geniedijk en de Achterweg. Het is allemaal nog terug te vinden. De vraag of Dik Trom echt heeft bestaan, is afdoende beantwoord door Tilly Jepsen in verschillende publicaties, waaronder in het blad *Meer-Historie*.

Model

Dik Trom zelf heeft als gezegd niet bestaan, maar er was wel iemand die model stond voor het romanpersonage. Henri Stroet van het blad *Meer-Historie* sprak Jepsen, het kleinkind van Teuntje Buurman (1862) en Jacob Vreeken (1860). Het gezin Buurman-Van der Stam bestond uit 8 kinderen waarvan Teuntje Buurman het derde kind was. Jepsen hoorde de verhalen van haar oma Teuntje die een geweldig goed geheugen had. Die vertelde veel over het grote gezin van acht kinderen, haar jeugd in Hoofddorp, haar huwelijk met opa. Ze vertelde over haar broers en zusters, waarvan ze de jongsten nog had meegemaakt. De families van oom Arie, tante Neeltje en Maaïke, de dochters van Dirk David. En Lena Kieviet, de dochter van Willemijntje, die tot op hoge leeftijd alle familieleden bezocht. Willemijntje was getrouwd met Laurens Kieviet, een

broer van de kinderboekenschrijver Johan Kieviet. Laurens en Johan trokken heel veel met elkaar op. Zo kwam Johan ook regelmatig via Willemijntje, de vrouw van Laurens in contact met de familie Buurman en langs die weg zal de figuur van Dirk David niet onopgemerkt zijn gebleven.

Gelijkenis

Het eerste Dik Trom boek verscheen in 1891. Johan Kieviet was toen al hoofdmeester in Etersheim, bij Oosthuizen. Er werd weinig over gesproken in de familie Buurman, maar voor iedereen was duidelijk dat Dirk David Buurman model had gestaan voor Dik Trom. 'De gelijkenis met Dirk David Buurman was groot. Zijn naam, zijn gestalte, zijn goedmoedige aard, zijn grote liefde voor dieren. En daarbij verbleef hij vaak in de nabijheid van de molen van zijn grootvader, molenaar Van Dijk, naar wie hij vernoemd was en die ook Dirk David heette. Hij was zelfs in de leer bij hem als leerling-molenaar,' aldus Jepsen. De molen staat nu op een terp bij het fort Hoofddorp, maar stond oorspronkelijk tussen de Kruisweg en de Parklaan. En wat te denken van het feit dat vader Bernhard als timmerman Dirk David Buurman werd geboren op 28 oktober 1870 in Haarlemmermeer. Uit het militieregister blijkt dat hij: 'op 14 mei 1890 is ingelijfd bij het 4e reg. Infanterie in Leiden. In de beschrijving staat dat hij een lengte had van 167,2 cm, een ovaal gezicht, een laag voorhoofd, bruine ogen, een gewone mond en neus, ronde kin,

bruin haar en wenkbrauwen. Verder geen merkbare tekenen.' (bron:Meer-Historie) Hij trouwde 22 mei 1896 met Geertruida de Vries, de dochter van Jan de Vries, de eigenaar van logement De Beurs. Hij kreeg zes kinderen: Lena, Anna, Neeltje, Bernardus, Catharina en Geertruida. Hij was een groot paardenliefhebber, dreef een fouragezaak. En hij was ook boer. Hij was de eerste bewoner van boerderij Outeren-Heerd aan de Spieringweg 762, tussen Zwaanshoek en de Kruisweg. Hij werd niet erg oud, hij overleed op 5 januari 1916, op 46-jarige leeftijd aan een blindedarmonsteking in Haarlem.

Hij is begraven op de algemene begraafplaats De Iepen- hof in Hoofddorp. Hij ligt in hetzelfde graf als zijn vader die in 1903 overleed. Dat graf is er nog steeds en recent is de grafsteen gerestaureerd. Dik Trom staat er heel bescheiden op een bordje aan de voet van de grafbedekking. Een eenvoudig eerbetoon aan de bekendste fictieve inwoner van Hoofddorp.

Film

Inmiddels heeft Dik Trom ook op het witte doek furore gemaakt. Geen boekverfilming maar een nieuw modern verhaal. Dik Trom zelf vormt een van de weinige gelijkenissen met de boeken. Film en boeken hebben verder weinig raakvlakken, hoewel een van de scènes wel gedraaid schijnt te zijn op het eiland Naxos in de wijk Floriande.

De redactie van het Witte Weekblad besteedt dit jaar meerdere malen aandacht aan het 'jubileumjaar' van Dik Trom. Heeft u vroeger alle boeken gelezen en heeft u bijzondere herinneringen aan de verhalen? Laat het ons dan weten via redactie.haarlemmermeer@witte-weekblad.nl.